

BALANCEAKTEN

3. marts 2006



Et nordisk projekt om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Invitation til folkehøjskolerne og de folkeoplysende organisationer i Danmark, Norge og Sverige

Med dette brev vil vi invitere og opfordre alle Nordens folkehøjskoler og de folkeoplysende organisationer til at tilslutte sig projektet Balanceakten, der er et fællesnordisk projekt for uddannelsesinstitutioner i anledning af FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014). Alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Norden er inviteret til at deltage i projektet. Kampagnen starter dog målrettet ud med denne henvendelse til alle folkehøjskolerne m.fl. Det sker i et samarbejde med de nordiske højskoleforeninger.

Hvad skal deltagende institutioner gøre

De uddannelsesinstitutioner, der tilslutter sig projektet, forpligter sig til at arbejde for Balanceaktens 7 værdier for bæredygtighed og nå dets 3 mål, som er understøttet af en række ambitioner. Læs mere om disse værdier, mål og ambitioner i vedlagte hæfte og kampagne-materiale.

De tre overordnede mål er:

- **Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis**
- **Institutionens drift er bæredygtig**
- **Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling**

De deltagende institutioner danner et netværk via projektets hjemmeside og et årsmøde, hvor de gør status over deres arbejde med projektet, udveksler erfaringer og sætter nye mål for projektet.

Læs mere om projektets indhold og organisering, samt hvordan en institution tilmelder sig projektet i vedlagte hæfte.

Hvorfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

På miljøtopmødet i Rio i 1992 vedtog verdens lande Agenda 21, en dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Heri står der, at "uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer". Ti år efter, i 2002, blev der ved et nyt verdenstopmøde i Sydafrika gjort status over landenes fremskridt i bæredygtig retning. Her blev det for alvor slået fast, at uddannelse er et af de vigtigste redskaber i arbejdet for en bæredygtig verden. Efterfølgende vedtog FN derfor, at der skal gennemføres et tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i perioden 2005-2014 for at sætte skub i udviklingen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. FN's organisation for uddannelse, forskning og kultur UNESCO er koordinator for tiåret. Nationalt har regeringerne og UNESCO's nationalkommission i de enkelte lande ansvaret for at gennemføre tiåret.

Norden kan spille en central rolle

Men initiativer fra regeringer og en international organisation er slet ikke nok for at leve op til ånd og bogstav i Agenda 21. Et af de centrale temaer i Agenda 21 er netop, at en bæredygtig udvikling kun kan sikres med bred folkelig deltagelse og aktiviteter på græsrodsniveau. Ideer, projekter og handlinger skal komme nedefra, hvis det skal lykkes at skabe en bæredygtig udvikling, fastslås det i Agenda 21. Det gælder også for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Norden er i den forbindelse unik på to områder: Vi har i de nordiske lande en historisk tradition for meget aktive folkelige organisationer, som såvel befolkninger som regeringer lytter til. Og vi har en historisk tradition for folkeoplysning og debat. Samtidig har vi sproget tilfælles og kan derfor nemt kommunikere på tværs af grænser.

Derfor mener vi tre nordiske folkeoplysnings-organisationer bag projektet: Stiftelsen Idébanken i Norge, Stiftelsen Ekocentrum i Sverige og Øko-net i Danmark, at vi i Norden kan komme til at spille en central rolle på verdensplan i udbredelsen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ved at gå forrest,

udvikle konceptet i fællesskab og vise resten af verden med vore eksempler, hvordan det kan gøres. Vi har derfor udviklet og fået støtte til dette projekt, som vi nu vil søge at udbrede til skoler og uddannelsesinstitutioner i hele Norden.

Projektet er støttet økonomisk af Nordisk Ministerråd og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Skulpturen Balanceakten er symbol for projektet

Vi har kaldt dette fællesnordiske projekt om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling for Balanceakten efter projektets symbol, den skulptur, der er vist på forsiden af hæftet og som er skabt af billedhuggeren Jens Galschiøt.

Skulpturerne bliver opstillet i Norge, Sverige og Danmark

Som et visuelt symbol på projekt Balanceakten og markering af starten på projektet vil 12 meter høje skulpturer blive opstillet centralt i Oslo, Göteborg og København i uge 10. I Oslo: Mandag d. 6. marts kl. 11.00 på nedre Jernbanetorget. I Göteborg: Onsdag d. 8. marts kl. 13.00 på Göteborg Folkehøgskola.

Og i København: Torsdag d. 9 marts kl. 13.00 på Nytorv v. Højskolernes Hus

Se vedlagte program for den danske lancering der arrangeres i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i Danmark. **Alle er velkomne til lanceringen.**

Med venlig hilsen
Lars Myrthu-Nielsen
Sekretariatsleder

Læs mere om projektets 7 værdier, 3 overordnede mål samt om Jens Galschiøts skulptur i vedlagte kampagne-hæfte og materiale om projektet.

Yderligere oplysninger om projektet fås hos projektets sekretariat hos Øko-net i Danmark og på hjemmesiden: www.balanceakten.dk

*I lanceringsugen (uge 10) kan kampagnen træffes på mobil-tlf.: **40 73 43 24** (Lars Myrthu-Nielsen)*

Yderligere oplysninger om FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling findes på portalen: www.ubu10.dk og i vedlagte tema-nummer af Nyhedsbladet Øko-net og kampagne materiale om tiåret.

De tre organisationer bag projekt Balanceakten er:

Danmark:
(Sekretariat for projektet)
Øko-net
Svendborgvej 9, Ollerup
DK-5762 Vester Skerninge
Tlf. +45 62 24 43 24
www.eco-net.dk / www.ubu10.dk

Norge:
Stiftelsen Idébanken,
Akersgata 34
N-0180 Oslo
Tlf +47 23310960
www.idebanken.no

Sverige:
Ekocentrum
Aschebergsgatan 44
SE-411 33 Göteborg
Tlf. +46 31 70 50 740
www.ekocentrum.se

www.balanceakten.dk
www.balanseakten.no
www.balansakten.se

